

De Kracht van Jezus Bloed!



Leviticus 3:1-10

En de zonen van Aäron zullen het op het altaar in rook doen opgaan, op het Brandoffer, dat op het hout op het vuur ligt, als een vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de Here! (Leviticus 3:5)

Jezus heeft ons liefgehad en zich voor ons overgegeven als een offer, een slachtoffer tot een liefelijke reuk voor de Here (Efeze 5:1-2)

Avondmaal vieren...een feest!

- **Ik heb er geweldig naar verlangd dit Paasmaal met jullie te eten. Lukas 22:15**
- **Een familiemaaltijd, Wij...Jezus...De Vader... in de Kracht van de Geest! (1 Petrus 1:12)**
- **Het “laatste Avondmaal”!**
- **Genezing (herstel) in het Avondmaal**
- **Je eigen persoonlijke of gezamenlijke moment met Jezus!**



Het vredeoffer...een feest!

- Het Oude-Testament = Gods plaatjesboek!
- Leviticus een saai boek?
- Hoofdstuk 1 t/m 7 = Gods weg tot verlossing!
- Hier ontmoeten de offeraars en God elkaar!
- De offeraar en de Priester die het offer bracht!
- De zonen (nageslacht) van Aäron helpen offeren!



En onze zonden dan?

- Maar onze zonden blokkeren dit toch?
- Jezus is voor onze zonden gestorven! (1 Petrus 2:24)
- Alle zonden dus! (1 Johannes 1:7)
- Dat zien we terug in het zondoffer! (Verplicht)
Zonder de zondenlast naar God!



En onze “zondige natuur”??

- Hoe zit dat met onze “zondige natuur”? (Psalm 51:7)
- Uit “ons hart” komen voort...(Mattheus 15:19)
- Jezus is tot zonde gemaakt! (2 Korinthe 5:21)
- Dit zien we terug in het schuldoffer! (Verplicht)
Gods Geest maakt ons tot Nieuwe Mensen!
- Witte en Zwarte honden!



Opnieuw bij het Vredeoffer!

- Tot rust aan Gods / Jezus hart.
Onder zijn vleugels! (Psalm 91:4)
- Breng dank aan de Eeuwige! (1 Korinthe 15:57)
- Samen bij het Vredeoffer! Sjelem (Sjalom)
- De offeraar samen met de leden
van Gods volk!



Maar wie is Jezus eigenlijk?

- Zie mijn Zoon! (Mattheus 17:5)
- Zonder zonde. (Hebreeën 4:15, 1 Petrus 2:22, 1 Johannes 3:5)
- De Overste komt en vindt niets! (Johannes 14:30)
- Het spijsoffer! (Vrijwillig)
- Baksel uit de pan, bakplaat, oven, fijn meel!
- Aangemaakt met olie! (Heilige Geest)
- Absoluut GEEN zuurdeeg! (Verkeerde dingen)

Aanbidding, stil zijn voor Hem!

- **God zoekt aanbiddeers! (Johannes 4:23)**
- **Wat is aanbidding? Het bewijzen van eer aan Jezus en God!**
- **Samen genieten van Jezus!**
- **Groot of klein offer!**
- **Het Brandoffer! (Vrijwillig)**
- **Huid van het offer...God ziet Jezus in ons!
Leviticus 7:8!**



Nogmaals: het Vredeoffer!

- **Avondmaal / Vredeoffer niet alleen zondag!**
- **God in alle aspecten van je leven!**
- **BBQ...God wil erbij zijn! (Elk dier was een vredeoffer)**
- **Offeraars die hierin waardering uiten aan God voor het offer van Jezus!**
- **Alleen De Vader kent zijn gevoelens en energie!**
- **Breng God zoveel mogelijk Vredeoffers!**