

**De juiste  
keuze?!**



**16 En de elf discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg, waar Jezus hen bescheiden had. 17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden.**

**18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.**

**19 Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.**

**20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.**

**Mattheus 28-16-20**

**‘De doop is een beginpunt, geen eindpunt’**

**En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen.**

**Handelingen 2:38**

**We zitten allemaal in de trein,  
maar wil je 1<sup>e</sup> of 2<sup>e</sup> klas reizen?**



**Want gij allen, die in Christus gedoopt  
zijt, hebt u met Christus bekleed.**

**Galaten 3:27**