



# Priesterschool

© Starr Weems, *Bless You and Keep You* (2013)



# Priesterlijke waarden

- Regelmaat
- Rust
- Reinheid

## **Exodus 20 (NBV21)**

<sup>8</sup>Houd de sabbat in ere als een heilige dag. <sup>9</sup>Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, <sup>10</sup>maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. <sup>11</sup>Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en geheiligd.

## Deuteronomium 5 (NBV21)

<sup>12</sup>Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een heilige dag. <sup>13</sup>Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, <sup>14</sup>maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als u. <sup>15</sup>Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft Hij u opgedragen de sabbat te houden.



## Efeziërs 5 (eigen vertaling)

<sup>15</sup>Let goed op welke weg u bewandelt. Loop niet rond als een kip zonder kop, maar denk na over hoe je leeft. <sup>16</sup>**Koop de tijd vrij van haar slavernij**, want de dagen waarin we leven zijn slecht.



## Werk alleen of samen uit:

- Waar **raakt** dit je/jullie leven thuis?
- Welke **kleine stap** kan je/kunnen jullie zetten om hierin verder te komen?