



# 1 PETRUS

IN THE BENINGING  
IN THE BEGIGNING  
IN THE BININNING  
IN THE BEGINGING  
IN THE BIGINGNING



Waarom?

# 1. Genade is het begin van alles

1. Petrus opent met:

*“moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.” (1P1:2)*

1P1:2

Moge genade en vrede voor  
u vermeerderd worden.

1. Wens
2. Genade
3. Vrede
4. Nog meer van krijgen



**groei**

1P1:2

Moge genade en vrede voor  
u vermeerderd worden.

1. Wens
2. Genade
3. Vrede
4. Nog meer van krijgen



**groei**

1P1:2

Moge genade en vrede voor  
u vermeerderd worden.

1. Wens
2. Genade
3. Vrede
4. Nog meer van krijgen



**groei**

# 1. Genade is het begin van alles

1. Petrus opent met:

*“moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.” (1P1:2)*

2. En daarna:

“we zijn opnieuw geboren volgens Gods grote barmhartigheid.  
(1P1:3)



1P1:3

Opnieuw geboren

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,

# 3 x Opnieuw geboren

1. Opnieuw gemaakt
2. Opnieuw geboren
3. Vernieuwd geboren

# 3 x Opnieuw geboren

1. Opnieuw gemaakt

2. Opnieuw geboren

3. Vernieuwd herboren



# 1. Genade is het begin van alles

1. Petrus opent met: *“moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.”* (1P1:2)
2. En meteen daarna: we zijn opnieuw geboren volgens Gods grote barmhartigheid. (1P1:3)
3. Daarom is Genade zo belangrijk!

# Waarom is Genade zo belangrijk?

## Voor vanmiddag :D

Er staat 11 keer iets over genade in 1 Petrus.

Bespreek met elkaar wat de genade teksten kunnen betekenen.



# Waarom is Genade zo belangrijk?

1P4:10

Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.



# Waarom is Genade zo belangrijk?

1P4:10

Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de **veelsoortige genade** van God.





Leven nu	vs	Hemels Leven
Actie van ons	vs	Actie van God





Leven nu	vs	Hemels Leven
Actie van ons	vs	Actie van God



# Hoort lijden bij genade?

1 Petrus 1

6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoeken

## **1. Scheppings - lijden**

Rampen en ziektes

Rom 8:19-22

## **3. Heiligheid lijden.**

Jezus volgen, doeï verleiding.

Rom 5:1-8, 1 Petrus 4:1-6

## **2. Afleiding**

Focus op God.

Kolossenzen 3:2

## **4. Rouw - overlijden.**

Mensen van wie je  overlijden.

Psalm 31:9-10, 1 Petrus 1:6

—

Lijden komt,  
naar welke kant  
ren je?

---



Leugenaar of misleider?



# Leugenaar of misleider?

Lijden

Af-lijden



# Leugenaar of misleider?

Lijden

Af-lijden

Ver-lijden



# Leugenaar of misleider?

Lijden

Af-lijden

Ver-lijden

Over-  
lijden



# Leugenaar of misleider?

Lijden

Af-lijden

Ver-lijden

Over-  
lijden

Belijden



# Leugenaar of misleider?

Lijden

Af-lijden

Ver-lijden

Over-  
lijden

Belijden

Verblijden



A wooden cross stands on a sandy beach under a clear blue sky. A thorny branch is wrapped around the cross. The background features a radial light effect emanating from behind the cross. The word 'VIC' is written in large, stylized letters on the left, and 'ORY' is written in large, stylized letters on the right, with the cross acting as the letter 'I' in 'VIC' and 'O' in 'ORY'.

**VIC** **ORY**

**HE GIVES US THE**  
**THROUGH OUR LORD JESUS CHRIST.**  
**1 CORINTHIANS 15:57**

# Waar leef je voor?

---

A close-up photograph of a hand reaching upwards, palm facing up, towards a bright sun. The sun is positioned at the top center, creating a strong lens flare and illuminating the scene with a warm, golden light. A faint rainbow is visible in the background, arching across the sky. The overall mood is one of hope and aspiration.

Deze zondagmorgen  
de eerste dag een nieuwe leven

Hoe wordt ik opnieuw geboren?

**Romeinen 10**



# Hoe wordt ik opnieuw geboren?

## **Romeinen 10**

9 Als jij met jouw mond de Heere Jezus belijdt en met jouw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zal je zalig worden.

10. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

11. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.





Gemakkelijk?

---



**I am the way the truth and the life**  
**Joh 14:6**

# 1 Petrus 3

20 namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water heen.

21. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus.

Dopen: een feest dat je nooit te vergeet







**Extra filmpje?**



behavioral alteration  
= gedragsverandering



[jjohnglobal](https://www.instagram.com/jjohnglobal)







Extraatje?

if you're  
feeling lonely  
you need  
some time  
alone with  
Jesus