



# Overwinning in geestelijke strijd

met de vrucht van de Geest als je krachtigste wapen

Sander Wuister, E.G. Jozua in Dordrecht, 28 december 2025

# Geestelijke strijd: Gods strijd en onze strijd

Luister, Israël. Vandaag bindt u de strijd aan met de vijand. Wees sterk en moedig, laat u niet afschrikken en wees niet bang voor hem: de HEER, uw God, gaat met u mee, Hij is het die de strijd voor u voert tegen de vijand; Hij schenkt u de overwinning.

Deuteronomium 20:3,4



# Onze tegenstander is gemeen

- slang (openbaring 20:2)
- lucifer (Jesaja 14:12)
- satan (Zacharia 3:1)
- verleider (Mattheus 4:3)
- boze (Mattheus 13:38)
- leugenaar (Johannes 8:44)
- dief (Johannes 10:10)
- heerser van deze wereld (Joh. 12:31)
- god van deze wereld (2 Korintiërs 4:4)
- heerser over machten vd lucht (Ef. 2:2)
- vijand (1 Petrus 5:8)
- vernietiger (Openbaring 9:11)
- draak (Openbaring 12:7)
- aanklager (Openbaring 12:10)
- misleider (Openbaring 20:8)
- **Verslagen!!! (1 Kor 15:55-57)**

# Het slagveld van je denken

- Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet  
Romeinen 8:6-7, HSV
- Gedachten -> gevoelens -> gedrag

# Gods wapenkamer...

- De HEER heeft zijn wapenkamer geopend  
(Jeremia 50:25)
- Zij allemaal, de hele legermacht, waren door Uzzia uitgerust met schilden, lansen, helmen, borstkurassen, bogen en slingerstenen.  
(2 Kronieken 26:14)

# Galaten 5: de weg van de vrijheid



moeras van  
wettisisme  
Galaten 5:1-12

Weg van de vrijheid:  
vrucht vd Geest  
Galaten 5:22-26

moeras van  
wetteloosheid  
Galaten 5:13-21

# De vrucht van de Geest als je krachtigste wapen

## Galaten 5:22-23

1. Liefde
2. Blijdschap
3. Vrede
4. Geduld
5. Vriendelijkheid
6. Goedheid
7. Geloof
8. Zachtmoedigheid
9. Zelfbeheersing

## Efeze 5:9 (HSV)

6. Goedheid
10. Rechtvaardigheid
11. Waarheid

# 1. Liefde

- De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf.  
(1 Johannes 4:18)
- Heb je vijanden lief (Matteus 5:44)

# 10. Rechtvaardigheid

- Hij laat zien dat Hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.’  
Romeinen 3:26
- De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid.  
Jesaja 32:17

# 11. Waarheid

- Waarheid confronteert
- Waarheid vs. werkelijkheid
- Gods waarheid over jou



**words of life**  
MINISTRIES